

TOPALLAR...

Bir başka olurdu Topallar'da yayla yaşamı. İlkbaharda, tepelerin ardında parlayan güneşi, yemyeşil gür ağaçlar arasında sızarken çimlerin üzerine adeta yapraklar denizdeki yakamozlar misali danseder gibi etrafa renk ve neşe katardı.

Bir yanda Klise'nin, derelerdeki yapraklar arasında akarken şırı-şırıl etrafa yaydığı su sesleri, dallarındaki kuş yuvalarının civirtileri, yavaş yavaş güneşin yükselmesiyle köyden dönen at kişnemeleriyle birlikte araba sesleri ve ardından öbek-öbek sıralanmış insanlar bağlarına, tarlalarına çalışmaya dönerlerdi. Her taraf alabildiğine yemyeşil, sanki yerler halılarla bezenmiş gibi huzur verirdi kendisini ziyaret edenlere.

Mis gibi kokardı her taraf. Ağaçların çokluğunda çoğu zaman bağlar, bahçeler görünmezdi.

Güneş tepeye dikilir ve özdeki çeşme başlarına doğru boççalar, testiler, helkeler ve güğümlerle su almaya gelen çoluk-çocuklar cılga yollara dizilir ve toplanırlardı o küçücük oluklu gürül gürül akan çeşme başlarına. Tarlalarda, bağlarda ocaklar yakılır, dumanlar yükselirdi gökyüzüne yemekler pişerken.

Sonra tüm ev halkı ve ırgatlar toplanır birlikte neşe içinde yemekler yenir, sigaralar tütürülürdü yorgunlukları çıkarırcasına keyifli keyifli.

Bazan büvelek tutan öküzler koşarlardı alabildiğine dağ-tepe demeden. Ardında koşan çocuklar bir kovalamaca dır başlardı alabildiğine kırlarda...

Karşı yamaçta tepelerin üstünde yayla evleri vardı bir kaç tane. Orda yaz boyu kalıp, yaşamlarını sürdürürlerdi bir kaç aile.

Güneşin solmaya başlayıp, akşamın ufkunda kaybolmaya yaklaştığı zamanlarda insanlar yavaş yavaş evlerinin yolunu tutar ve güneşin batışıyla bir gününü daha tamamlardı Topallar. Taaki ertesi güne başlayıncaya kadar giden insanlara el sallardı sanki sağa-sola salınan ağaçlardaki dallar gecenin sessizliğine gömülürken.

Dedim ya bir başka olurdu Topallar'da yayla yaşamı.....